

Houd me dicht bij U / Ik ben van U, o Heer

Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.

Refrein:
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.

Breng mij dichter, dichter bij het kruis,
Waar U Heer, uw leven gaf .
Breng mij dichter, dichter, dichter bij U, Heer.

Refrein:
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.