

De schepping prijst haar Makers pracht

De schepping prijst haar Makers pracht!
Hij leidt de zon langs dag en nacht
Hij roept haar en zij straalt
totdat het avondrood weer daalt

Hij draait de aarde, strooit de sneeuw;
Hij ademt en de arend zweeft
op vleugels van de wind.
Hij wekt het nieuwgeboren kind.

Halleluja! Laat alles zingen voor de Heer
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker!
Heel de schepping, geef je Koning eer

De schepping zag Hem toen Hij kwam;
de Eeuwige, door tijd omarmd,
die Vaders plan volbracht
en mensen weer verzoening bracht.

De tweede Adam nam de schuld;
de vloek is weg, de wet vervuld!
Zijn dood heeft ons bevrijd;
wij zijn van Hem in eeuwigheid!

Halleluja! Laat alles zingen voor de Heer
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker!
Heel de schepping, geef je Koning eer!

De schepping hunkert naar zijn komst,
als Christus hier op aarde troont.
De bitterheid en strijd
zijn weën van de nieuwe tijd.

'Alles wordt nieuw, heel dit heelal;
de aarde zingt de hemel na
in één uitbundig lied,
als zij haar God en Koning ziet!'

Halleluja! Laat alles zingen voor de Heer!
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker!
Heel de schepping, geef je Koning eer!