

Kijk naar de kinderen.

Geweven in de moeder schoot,  
Zo eindeloos volmaakt.  
De kroon op wat geschapen is  
En wat de harten raakt.  
Je kijkt ons aan en vraagt je af  
Wanneer de pijn verdwijnt.  
Waarom je kou vanbinnen voelt,  
Terwijl het zonlicht schijnt.

Kijk naar de kind'ren,  
Maak een keuze en ga naast ze staan.  
Geef ze hoop om hoopvol door te gaan.  
Kijk naar de kind'ren.  
|Kijk naar de kind'ren,  
Laat de harten spreken met verstand.  
Houdt de toekomst in het kind in stand.  
Kijk naar de kind'ren.

Zo kwetsbaar en zo naamloos klein,  
Zo simpel genegeerd.  
Zo onbeduidend, ongezien,  
Zo ongemerkt bezeerd.  
Toch draag jij diep in jouw bestaan  
Het wonder van Zijn trouw.  
Een licht dat zich niet doven laat  
En steeds weer schijnt in jou.

Kijk naar de kind'ren,  
Maak een keuze en ga naast ze staan.  
Geef ze hoop om hoopvol door te gaan.  
Kijk naar de kind'ren.  
|Kijk naar de kind'ren,  
Laat de harten spreken met verstand.  
Houdt de toekomst in het kind in stand.  
Kijk naar de kind'ren.

Geef waarde aan wat is beloofd.  
Geef zin aan waarin jij gelooft.